

de brug actueel

ggz instelling voor verslavingszorg

Schone schijn

Als Irene voor de spiegel staat, denkt ze vaak: 'Wat een luxe, ik heb tijd voor mezelf'. Dat is ooit weleens anders geweest. Ze stond haar hele leven klaar voor anderen. Voor haar moeder, haar broertje, voor iedereen die ze moest verzorgen. Tegelijkertijd bond een hardnekkige drankverslaving haar aan huis. Elke avond twee flessen wijn. Met de gordijnen dicht, want niemand mocht het weten.

Irene (52) komt uit een probleemgezin. Vader was alcoholist en gewelddadig, moeder had psychische problemen en dronk ook. Haar ouders scheidden toen ze 5 was. Daardoor kreeg ze veel verantwoordelijkheid op haar schouders. Het huishouden moest worden gedaan. De dieren verzorgd. Irene cijferde zich compleet weg. Vriendjes of vriendinnetjes had ze niet, ze speelde nooit buiten, want moeder en broertje gingen voor. Van haar moeder kreeg ze geen liefde. „Dat kon ze niet geven. Ik heb nooit een knuffel van haar gehad. Mijn verjaardag is nooit gevierd. Wel kreeg ik mijn eerste fles wijn omdat ze vond dat ik die verdiend had. Ik was toen 15.”

Schone schijn

Irene leefde als een robot. Ze kropte haar emoties op, praatte er met niemand over. Naar de buitenwereld toe was alles schone schijn. Stilletjes overleefde ze, op zoek naar troost. „Sinds 1997 ben ik elke dag wijn en sherry gaan drinken, en in de vakantie haalde ik sterke drank. Alleen mijn moeder wist dat ik een verslavingsprobleem had.” Irene kookte niet. Dagelijks dronk ze vier liter melk en at ze

witte bonen. Dat ging jarenlang zo door. Ze wilde wel van haar verslaving af en bezocht daarom verschillende instanties. Daar is ze telkens een stapje verder geholpen, maar het lukte niet om de drank te laten staan. De Brug was haar laatste hoop.

Leren praten

In de eerste gesprekken kreeg ze veel adviezen. Dat kon ze niet aan. „Mijn hoofd stond er niet naar. Ik leefde nog helemaal in het verleden. Alles wat men zei, triggerde naar het verleden. Er zat nog te veel boosheid en verdriet. Die emoties moesten er eerst uit. Ik had mezelf verwaarloosd en zat totaal op slot. Van kinds af aan had ik nooit geleerd om te praten. Er werd voor mij gesproken. Nog steeds leer ik woorden te geven aan wat ik denk en vind. Het is oefenen, oefenen, oefenen. Maar ik voel me hierin wel vrijer worden. Dankzij de betrokken therapie van mijn behandelaar bij De Brug heb ik ook geleerd om vertrouwen in mensen te krijgen. Daardoor heb ik de afgelopen jaren nu mensen ontmoet en leren kennen. En doordat de medewerkers van De Brug geduldig naar mij hebben geluisterd. Ik voelde me gezien, geliefd, geloofd. Dat gaf een gevoel van bescherming waardoor ik me verder heb kunnen ontwikkelen. Mijn leven is nu best veranderd.

Het geloof

Irene drinkt nu al een tijdje niet meer. „Toch ben ik er nog niet helemaal van af”, zegt ze eerlijk, doelend op de aantrekkingskracht die alcohol nog heeft. „Maar ik kan nu wel zonder drank door moeilijke situaties heen komen. Dat was me twee jaar geleden nooit gelukt. Het geloof heeft me daar ook bij geholpen. Als ik dat niet had, zou ik hier niet zitten. De verantwoordelijkheid drukte zwaar op me.



Irene

Ik wilde weg van de mensen. Het gebeurde zo vaak dat ik dood wilde. Dan had ik tenminste rust. Maar dat mocht niet van God, wist ik.” Het emotioneert Irene zichtbaar als ze vertelt dat er bij De Brug voor en met haar werd gebeden en uit de Bijbel werd gelezen. „Dat vond ik zo fijn en vertroostend. Dat raakt me nog altijd. Het geloof heeft me erdoorheen geholpen. Thuis staat een pot met kaartjes waarop Bijbelteksten staan. In tijden van eenzaamheid en verdriet trok ik er daar eentje uit. En als ik dan het kaartje trok met Psalm 32 vers 8: 'Mijn oog zal op u zijn',

In dit nummer:

- Interview
- Brugpijler
- Vrijwilliger in de schijnwerpers
- Nieuws
- Brug in actie
- Jaarverslag De Brug
- Jaarverslag De Brug Kringloop

Lees verder op pagina 2

dan gaf me dat zo'n troost.
Dan voelde ik dat ik niet alleen ben."

Vergeving

Hoe moeilijk haar jeugd ook was, Irene geeft nog steeds om haar moeder. „Ze is nu dementerend en daardoor plotseling heel vriendelijk naar mij toe geworden. Laatst zei ze zelfs tegen me: 'Doe je jas dicht, het is koud buiten'. Dat zei ik vroeger altijd tegen haar. Hoe het vroeger was en nu is ... Het is zo dubbel. Ik geniet nu in ieder geval van de liefde die ze wél kan geven."

Mede dankzij deze ontwikkeling komt Irene steeds lossen van het verleden te staan. Ze kan zich gaan richten op de toekomst. „Ik zal nu door moeten zetten. Teruggaan kan niet meer. Ik zou mezelf graag nuttiger willen maken. Het is voor mij alleen nog onduidelijk hoe. Tot juli volg ik in elk geval een leefstijl-training. Je wordt je bewust gemaakt van bepaalde beweeg- en eetpatronen en je werkt aan een gezondere leefstijl. Ik volg ook een zelfcompassietraining. Dan leer je hoe je jezelf moet toespreken; dat je weleens tegen jezelf mag zeggen dat je het waard bent om er te zijn. Ik ben best creatief – ik schilder en boetseer graag – dus misschien dat ik dat in de toekomst moet gaan inzetten."

Dankbaar

Irene is dankbaar voor hoe haar leven er nu uitziet. „Ik heb twee lieve katten en een eigen huis. Mijn leven begint vorm te krijgen. Daar werk ik hard aan. En daarom ben ik blij met alle mensen die ik de afgelopen jaren heb mogen leren kennen; ook binnen de familie. Die helpen mij op verschillende manieren. Ze vullen me aan, ik leer van hen, ze steunen me. Ik leef bij de dag en probeer te genieten. Dat is een grote oefening. Ik koos nooit voor mezelf." Het gaat stapje voor stapje vooruit. Veel dingen waar Irene vroeger mee liep, kan ze nu naast zich neerleggen. „We moesten een keer tijdens een Alpha-cursus de namen van mensen die we aan God wilden opdragen, maar ook je zorgen en verdriet, op stenen schrijven. Ik heb de namen van mijn moeder, drie broers en mezelf erop geschreven. Die stenen zijn bij het kruis gelegd. Dat is de beste plek, want je kunt niet alles met je mee tillen."

Johan Demoed

Het verhaal is waar gebeurd; de naam en foto zijn gefingeerd. In de interviews leest u de neerslag van de gesprekken, die met mensen zijn gevoerd. De tekst van het artikel wordt altijd vóór de publicatie door de geïnterviewde personen goedgekeurd. In het artikel wordt de visie en de beleavingswereld van de geïnterviewden weergegeven. Andere belanghebbenden kunnen hun eigen mening hebben.

'Hoop! Uitzien naar overwinning'

Het is de hoop dat het ooit anders wordt, waardoor mensen in staat zijn om in de moeilijkste omstandigheden vol te houden. Toch is hoop allesbehalve vanzelfsprekend, want wat als alles om je heen van het tegendeel lijkt te getuigen? Wat als je jezelf soms zo tegenvalt en als je alles kwijtraakt waar je voor gewerkt en van gehouden hebt? Waarom zou je dan nog vechten tegen dat wat je alles even laat vergeten? In de Bijbel staat dat twee mannen na Pasen terug dreigen te vallen in hun oude leven. Ze leefden in de hoop dat Hij het was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels zijn er drie dagen verstreken sinds Jezus is gestorven en begraven. Er waren wel vrouwen geweest die gezegd hadden dat ze Hem levend en wel hadden gezien, maar daar geloven ze niets van. Ze hebben niet door dat het Jezus Zelf is die op dat moment met hen spreekt. Hij laat hen hun verhaal doen en herinnert hen er dan aan wat Hij daar eerder Zelf over gezegd heeft: de Messias moest sterven om hoop te geven aan een zondige en gebroken wereld. Om daarna weer op te staan en daarmee te laten zien dat het ooit eens echt anders wordt, omdat al die machten die mensen nu gevangen houden, stuk zijn gelopen op Zijn liefde. Hoop moet ergens op gebaseerd zijn, zoals een schip een anker nodig heeft om te blijven liggen. Onze hoop rust niet op onszelf en waar wij toe in staat zijn, onze hoop is gebaseerd op de overwinning van Jezus Christus. Dankzij Hem mogen we steeds weer opstaan als we terugvallen in oude patronen. Koppig strijden tegen alles wat aan ons blijft trekken, het wordt immers anders dankzij Hem, want Hij heeft ons onvoorwaardelijk lief.

Ds. M. Roelofse

Predikant Hervormde Gemeente Katwijk a/d Rijn
(Dorpskerk)



Vrijwilliger in de schijnwerpers



Mijn naam is Carla Cossu, getrouwd met Nino, samen hebben we 2 kinderen, een zoon van 9 jaar en een dochter van 8 jaar .

Hoe kwam je bij De Brug?

Door een flyer van De Brug werd mijn aandacht getrokken naar het Inloophuis; het leek me mooi om me voor de medemens in te zetten. Via een andere vrijwilliger van De Brug kwam ik in contact met een van de groepswerkers van het Inloophuis en zo is het balletje gaan rollen. Nu ben ik elke dinsdag aanwezig.

Wat doe je als vrijwilliger?

Met een leuk team serveren we de maaltijd uit die wordt klaargemaakt en verzorgen we de koffie en thee. Daarnaast hebben we een praatje met de gasten of zijn we een luisterend oor voor de mensen die daar komen. Ik heb het ontzettend naar m'n zin en ben bovenal dankbaar dat ik voor een christelijke organisatie m'n steentje mag bijdragen.

“Wij helpen mensen.” Het is een zin die ik vaak gebruik bij overlegmomenten, zowel binnen als buiten De Brug. Met alle wetgeving, administratie en controledruk die het leveren van kwalitatief goede en betaalbare cliëntzorg met zich meebrengt, helpt deze zin ons om te onthouden waar iedereen in de zorg mee bezig is. We zoeken naar structuren en mechanismen om de zorg te kunnen leveren en tegelijkertijd kan eenieder zich hierin verliezen en vastbijten, zodanig dat wij het doel van deze middelen uit het oog verliezen.

Dan veranderen contractmanagement-gesprekken opeens in verantwoordings-gesprekken. Slaat een sfeer van ontspannen opeens om in gespannen. Juridische termen verstikken het hart van ons werk en verlammen dan zowel ons als onze gesprekspartners. “Wij helpen mensen”, hoe makkelijk kan deze zin dan weer zorgen voor een gezamenlijke focus, gedrevenheid en open deuren.

De Brug helpt, de naam van onze website is niet alleen een slogan geworden, maar onbewust ook een koevoet tussen de deur van bureaucratie en technocratie. De zorg is erbij gebaat dat wij ons ervan bewust zijn dat wij mensen helpen. Ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt, wij willen je helpen en zoeken naar mogelijkheden om dat te doen. Niet iedereen kunnen wij helpen en niet iedereen wil geholpen worden. Tegelijkertijd is het zo inspirerend om te ervaren dat dit de (christelijke) gedrevenheid en naastenliefde mag zijn en dat donateurs, vrijwilligers en medewerkers zich hier gezamenlijk voor inzetten. Wij mogen ons verwonderen en zijn dankbaar dat een organisatie die vanuit een christelijke identiteit begonnen is met het helpen van mensen met een verslaving, ruim 25 jaar later nog steeds haar hart vindt in het helpen van mensen.

Henk de Wit, manager bedrijfsvoering



Henk de Wit

Sander Brouwer

Financieel overzicht 2022	
Giften	Periode t/m april 2022
Kerken	€ 3.752,83
Bedrijven en instellingen	€ 39.405,00
Vrienden van De Brug	€ 12.519,74
Totaal	€ 55.677,57

Alle giften en donaties zijn in beheer bij Stichting Vrienden van De Brug. Zie verder in deze nieuwsbrief voor meer informatie. Heeft u vragen over Stichting Vrienden van De Brug, bel 071-4033733 of mail info@debrughelpt.nl

Doneren via Givt.

Wilt u een donatie doen aan De Brug? Naast het gebruik van de bijgesloten acceptgiro kunt u ook gebruikmaken van Givt, de veel gebruikte app binnen kerken en goededoelenorganisaties. U kunt de QR-code in deze nieuwsbrief scannen met de Givt app, maar u kunt De Brug ook opzoeken in de lijst met doelen in Katwijk.



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Bijzondere giften

De Brug heeft twee giften mogen ontvangen in de vorm van nalatenschappen, €2.500 en €26.700. We hebben deze in dankbaarheid mogen aanvaarden. Bijzonder dat op deze wijze aan De Brug wordt gedacht.

Woningen

De Brug heeft van woningbouwvereniging Dunavie een nieuwe woning toegewezen gekregen. Een prachtige dubbele woning waar we een aantal plekken kunnen creëren voor het project Beschermd Wonen. Er wordt op dit moment hard gewerkt om alles in gereedheid te brengen. In de volgende nieuwsbrief hopen we u hier verder over te kunnen informeren.

**Oproep
vrijwilligers nodig!**

Vrijwilligers zijn de drijfveer van De Brug, samen zetten we ons in voor het mooie werk dat we mogen doen. Voor een aantal onderdelen zoeken we met enige spoed (nieuwe) vrijwilligers:

- Inloophuis op vrijdag, ondersteuning van de groepswerker, hulp rond de maaltijd en fungeren als gastheer of gastvrouw.
- Kleine kluswerkzaamheden in en rond het gebouw en de woningen van De Brug. Bent u handig of weet u iemand die handig is en wilt u ons helpen, meld u aan. Dit ter ondersteuning van de technisch medewerker.
- Kringloopwinkel, kassamedewerker, kledingverwerking, of wilt u weten wat er nog meer te doen is? Ook de Kringloop is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.
- Ondersteuning van de administratie met balie-werkzaamheden op woensdag.

Wilt u helpen? Of weet u iemand die ons wilt helpen? Geef de vacatures door of neem contact met ons op.

Stichting Vrienden van De Brug Katwijk

In 2021 is De Brug onderdeel geworden van het samenwerkingsverband Concern De Hoop in Dordrecht. Een logische keuze om de christelijke zorg in Nederland te bundelen.

De aansluiting bij Concern De Hoop is niet breed gecommuniceerd omdat de identiteit en lokale verankering van De Brug niet is veranderd; de verbondenheid met de gemeente Katwijk en haar inwoners die De Brug een warm hart toedragen.

Het werk van De Brug wordt vanuit verschillende kanten van de samenleving gedragen (zowel binnen als buiten de gemeente Katwijk). Door gebed, maar ook financieel. Kerken, bedrijven, instellingen, scholen, particulieren enz. dragen financieel bij aan het werk van De Brug door middel van giften en donaties. De Brug heeft, vanzelfsprekend, een grote verantwoordelijkheid voor deze giften. We hebben de opdracht om ervoor te zorgen dat de giften op de juiste wijze worden besteed aan hen die dat nodig hebben. Deze verantwoordelijkheid en de samenwerking met Concern De Hoop hebben ertoe bijgedragen dat we de giftenstroom per 2021 juridisch anders hebben ingericht. De middelen zijn ondergebracht in een aparte stichting met de naam Stichting Vrienden van De Brug Katwijk. Een naam die in 'de volksmond' al wel eens werd gebruikt, maar nu ook geformaliseerd is in de vorm van een stichting. Gescheiden, maar volledig verbonden aan het werk van De Brug. Alle giften en donaties worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld, het werk van De Brug, met behoud van de christelijke en Katwijkse identiteit en de lokale verbondenheid. Daarom ook een eigen 'vriendenstichting'. Zo komen alle giften en donaties direct op de plek waarvoor ze bedoeld zijn en daarmee bij lokale mensen die weten wat er in Katwijk speelt.

Stichting Vrienden van De Brug wordt bestuurd door een drietal bestuursleden die zich graag aan u voorstellen.

Mijn naam is Martin Noort (midden), getrouwd en trotse vader van drie jongens. Toen ik vorig jaar gevraagd werd om in het bestuur van Vrienden van De Brug te komen, hoefde ik niet lang na te denken. Omdat ik ook in mijn werk wat ervaring heb in de zorg, maar vooral omdat ik het werk van De Brug prachtig vind, heb ik ja gezegd.

Ik ben Mark Heemskerk (rechts) en woon samen met mijn vrouw en drie jonge kinderen in Katwijk. Naast de heerlijke drukte van een jong gezin, werk ik als



Van links naar rechts: Koen Heijl, Martin Noort en Mark Heemskerk.

financieel consultant op zzp-basis. In mijn vrije tijd geef ik graag handen en voeten aan mijn christen-zijn door mij in te zetten voor stichtingen in onze regio. Zo ook voor De Brug. Van dichtbij heb ik gezien welke dramatische effecten verslaving kan hebben. Zowel voor de verslaafde persoon zelf als voor zijn of haar omgeving. Ik ben daarom dankbaar om een bijdrage te mogen leveren.

Ik ben Koen Heijl (links), getrouwd met Jacqueline, heb drie jonge kinderen en we wonen in Rijnsburg. Ik geloof dat Jezus de enige weg en waarheid is. En dat we mogen oefenen in het naleven van Zijn voorbeeld. Zo ook en in het bijzonder voor hen die het zo hard nodig hebben. Fijn dat ik samen met Martin en Mark het vertrouwen heb gekregen mee te mogen besturen in Vrienden van De Brug. 'De Brug' die te midden van onze gemeente de bijzondere opdracht heeft aangenomen om te werken onder mensen met

een verslaving. De mensen die zorg nodig hebben, zorg willen geven, vergeving willen vragen, geliefd willen zijn en lief willen hebben. Maar daar, in de periode dat De Brug op hun pad komt, hulp bij nodig hebben. Aan dit mooie werk willen wij graag een bijdrage leveren. We hebben geen actieve rol in het werk onder de hulpbehoevenden. Wel mogen we faciliteren dat het werk gedaan kan worden door de vele vrijwilligers en medewerkers die als team de zorg uitvoeren. Praktisch betekent dit dat we De Brug gaan ondersteunen bij

het werven van giften en de financiering van de panden. We nemen de giftenstroom die via 'De Brug' en 'Kringloop De Brug' binnenkomt. Zo kunnen we heel gericht de verschillende projecten van 'De Brug' waarvoor onze overheden (nog) geen budget vrij willen of kunnen maken, maar die wel hard nodig zijn, financieel ondersteunen. We zien ernaar uit een steentje bij te mogen dragen. Omdat we uiteindelijk allemaal mensen zijn, die leven van een tweede kans.

Het rekeningnummer voor het overmaken van de giften is hetzelfde gebleven. Heeft u vragen? Bel of mail ons, 071-4033733 - info@debrughelpt.nl

Inleiding

Gebonden? Of vrij zijn! Het jaarthema van onze nieuwsbrieven. Passend voor het jaar 2021. In vele opzichten waren we gebonden. Als zorgverlener, maar zeker de cliënten en gasten. Gebonden aan digitale zorg, gebonden aan een verslaving, eenzaamheid, zorgen. Veel van onze zorg werd digitaal gedaan, medewerkers moesten thuis werken, het was niet optimaal. En toch vrij. Vrij om onze zorg vanuit onze overtuiging te kunnen bieden. Vrij om het Inloophuis open te houden en gasten te blijven ontvangen. Vrij om dankbaar terug te kijken naar een jaar met grote dieptes, maar waarin ook Brug werd gebouwd om een ander te kunnen helpen.

Clëntenraad

De doelstelling van de cliëntenraad is om cliënten te betrekken en te vertegenwoordigen bij de gang van zaken binnen De Brug. Vooral bij zaken als behandeling en begeleiding en het opkomen voor de cliënten. In 2021 hebben twee leden afscheid genomen en is één persoon toegetreden.

De volgende onderwerpen zijn tijdens de vergaderingen besproken: pr cliëntenraad: (updaten oude brochure en informatiemap cliëntenraad), nieuwsbrief, opvulling vacature cliëntenraad, privacy in de woningen, meer variatie in het aanbod aan werkzaamheden voor cliënten, vereenvoudiging reglement cliëntenraad, scholing voor bestuursleden. Als lid van de cliëntenraad geef je cliënten een stem!!

Nieuwe projecten in 2021

Nieuwe keuken en opknappen Inloophuis De Brug

Februari is de nieuwe keuken in het Inloophuis gerealiseerd. Vanwege de groei aan gasten voor een dagelijkse maaltijd waren nieuwe voorzieningen nodig. Naast hygiënische en praktische vernieuwingen geeft de nieuwe keuken een professionele uitstraling met de mogelijkheid voor efficiënte bereiding van de maaltijden. Daarnaast werd het Inloophuis wat opgeknapt en geschilderd. Met dank aan de sponsors die de nieuwe keuken mede mogelijk hebben gemaakt.

Inloopochtend Molenwijk

Het Inloophuis bij de Schaepmanstraat is onlosmakelijk verbonden aan De Brug. In 2021 is de start gemaakt van een inloopochtend in de Molenwijk (Katwijk a/d Rijn). Op dinsdagmorgen is men van harte welkom voor koffie en ontmoetingen, (vanaf 2022 ook op donderdagmorgen). Er is een groepswerker aanwezig voor vragen en ondersteuning. De inloopochtend heeft als doel de bewoners in en rond de Molenwijk een plek te bieden voor ontmoeting, maar ook een eerste kennismaking met De Brug en wat we kunnen betekenen vanuit de verschillende gebieden van zorg die we geven.



Inloop locatie Molenwijk

Meest voorkomende problematiek



Nieuwe website van De Brug

Aanwezigheid op internet en social media is voor De Brug van belang, voor een breder lokaal en regionaal bereik en dus betere vindbaarheid van onze diensten. Met als uiteindelijke doel om meer mensen met verslavingsproblemen te kunnen helpen. Daarom heeft De Brug sinds kort een gloednieuwe en moderne website. U kunt de nieuwe website raadplegen op www.debrughelpt.nl.

ADHD & verslaving

In de verslavingszorg komt ADHD veelvuldig voor: bij minimaal 1 op de 4 cliënten. Onbehandelde ADHD kan bijdragen aan terugval in gebruik. Daarom hebben we bij De Brug een zorgaanbod ontwikkeld gericht op zowel zorgvuldige diagnostiek naar en de behandeling van ADHD bij cliënten met verslavingsproblematiek.

Wat deden we in 2021

- Een nieuwe keuken voor het Inloophuis
- Opknappen Inloophuis
- Een nieuwe website
- Ontwikkeling zorgaanbod en aandacht voor ADHD in de zorg
- Doorgaan met met het maaltijdenproject
- Het ouder-/partnerwerk
- Start van de inloopochtend Molenwijk

Woonregio



Jaarverslag De Brug Kringloop 2021

Inleiding

Evenals 2020 was ook 2021 een jaar waarin De Brug Kringloop met de nodige beperkingen te maken had. Vanwege alle maatregelen rond corona begon het jaar al slecht met een sluiting van 2,5 maand. Daarna mocht alles weer langzaam worden opgestart, maar met de nodige beperkingen. Half december volgde helaas weer een noodzakelijke sluiting van de winkel. Dit heeft geleid tot een omzetzaling van ruim 20% ten opzichte van het jaar 2019, toen er nog geen sprake was van corona. Mede dankzij de overheidssteun is de bedrijfsvoering niet in gevaar gekomen.



Personeel en vrijwilligers

Naast de 6 vaste medewerkers wordt het vele werk in de kringloop gedaan door een grote groep van ongeveer 60 trouwe vrijwilligers. Zij hebben soms verschillende redenen om dit werk te willen doen, maar wat ze gemeen hebben is een grote betrokkenheid op het werk van De Brug Kringloop en de mensen die er geholpen worden.

Werkervaringsplaats De Brug Kringloop

Het hoofddoel van De Brug Kringloop is het creëren van zinvolle werkplekken voor cliënten van De Brug.



- 31 Clienten vanuit De Brug werken bij De Kringloop (5 personen hebben een vaste baan gevonden)
- 16 Bijstandsgerechtigden (2 personen hebben een vaste baan gevonden)
- 14 Mensen die herstel willen vinden, de taal leren, zinvol bezig zijn

Taakstraffen

Het afgelopen jaar is een grote groep mensen vanwege een taakstraf in de kringloop geplaatst.



Subdoelstellingen

Hoewel het helpen van mensen middels het aanbieden van zinvolle dagbesteding altijd het hoofddoel was en nog steeds is, snijdt het mes bij een kringloopbedrijf natuurlijk aan meerdere kanten.



Keurmerk

De Brug Kringloop is in het bezit van het Keurmerk Kringloopbedrijven. Dit keurmerk is in het leven geroepen om professionele kringlooporganisaties de mogelijkheid te bieden zichzelf te onderscheiden.



COLOFON

WIE

Stichting De Brug verleent hulp aan verslaafden en hun naasten, ongeacht afkomst en levensovertuiging.

De Brug werkt nauw samen met onder andere De Hoop ggz te Dordrecht, de gemeente Katwijk, Welzijnswartier, Platform Kocon Katwijk e.a. De Brug is een christelijke instelling. De medewerkers geloven in de Bijbel als Gods geïnspireerd, onfeilbaar Woord en aanvaarden Jezus Christus als Gods Zoon en de enige weg tot behoud. Zij geloven dat elk mens waardevol is in Gods ogen. De Brug is een HKZ gecertificeerde ggz-instelling.

DAGELIJKSE LEIDING

H.J. de Wit Manager Bedrijfsvoering
A.A. Brouwer Manager Zorg
H. Binnendijk Bedrijfsleider Kringloopwinkel

REDACTIE

J.F.A. Démoed
G. van der Plas
M. Korpelshoek

M. van der Plas (eindredacteur)
S.M. Snoeij

WAT

Het zorgteam van De Brug bestaat uit diverse disciplines waaronder psychologen, maatschappelijk werkers, Verpleegkundig Specialist GGZ en een psychiater/psychotherapeut.

Wij bieden behandeling, begeleiding, dagbesteding, wonen, ouder/partnerwerk en een inloopfunctie.

Voor de overige projecten zie www.debrughelpt.nl. De Brug is telefonisch altijd bereikbaar, in noodgevallen ook buiten kantooruren via de 24-uurs telefonische bereikbaarheidsdienst.

WAT KUNT U DOEN?

De Brug wordt financieel gesteund door de overheid, plaatselijke kerken, enkele bedrijven en een trouwe groep van vrienden.

Uw giften zijn van harte welkom; ze zijn aftrekbaar voor de belasting. U kunt het werk van De Brug ook testamentair gedenken.

WAAR

Polikliniek Katwijk

Schaepmanstraat 1
2221 ER Katwijk

T 071 403 37 33
F 071 408 50 92

E info@debrughelpt.nl
T <http://twitter.com/#!/debrughelpt>
I www.debrughelpt.nl

Polikliniek Leiden

(op afspraak, telefoon 071 403 37 33)

De Brug Kringloop

Heerenweg 5
2222 AM Katwijk

T 071 408 56 46
I www.debrugkringloop.nl

IBAN NL55RAB00331865165

